



SINT VITUS

aan het Melkpad

Oud-Katholieke Parochie van St. Vitus | Melkpad 12 | Hilversum | www.stvitus.nl | 035-6248009 | info@stvitus.nl

Nieuwsbrief november 2018-1



EEN PAAR GEDACHTEN OVER LITURGIE

Er wordt nog wel eens van onze oud-katholieke liturgie gezegd dat het een 'theatrale' liturgie is en dat het zich daarin bijvoorbeeld onderscheidt van de doorsnee protestantse viering. Zaken als gebaren, geuren en kleuren, water, brood en wijn, gesproken woorden en woorden op verhoogde toon, verdeling van 'rollen' in het heilige spel van de liturgie willen mensen in contact brengen met God en met elkaar. De rituelen willen schoonheid en harmonie, ja, Godserving oproepen. Op gezette tijden ontstaan er in de kerk - ook in onze parochie - discussies over de vraag of het liturgische theater, het ritueel zoals wij dat opvoeren, nog aan zijn doel beantwoordt en mensen in contact brengt met God en met elkaar. En als zo'n gesprek de bedoeling heeft de liturgische rituelen zo goed mogelijk te laten 'spreken', dan is dat ook alleen maar goed.

Toevallig las ik deze dagen een citaat van dr. Willem Barnard (1920-2010), de oud-katholieke dichter en theoloog van protestantse huize, waarin hij verwoordt wat zijns inziens ritueel is, waar het bij kan helpen, waar het toe dient. Ter nadere bezinning geef ik ze graag aan u door.

'Ritueel is vorm, maar soms vloeit de vorm vol inhoud. Als er geen vorm was ging alles verloren. Men meent over het algemeen dat 'het van binnen uit' moet komen. Maar als er iets is dat ik niet geloof, dan is het dat. Het zal van buiten ons moeten komen. Daarom houd ik vast aan brood en beker. Zij tonen ons de Opgestane. Daarom houd ik vast aan het kruisteken, de paaskaars, de knielbank en de wierook. Als ik geen woorden heb, spreken zij voor mij, als ik niet bidden kan, bidden zij voor mij.'



>>>

En nu ik toch bezig ben met 'dominee-dichters' en liturgie, wil ik u ook graag een gedicht doorgeven dat gaat over het hart, het hartsgeheim van onze liturgie, de eucharistie, de Maaltijd van de Heer.

Het is van de hand van Jaap Zijlstra (1933-2015) die in 2010 voor zijn gehele oeuvre van ruim driehonderd gedichten de Dr. G. Rijnsdorpprijs ontving. In het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk staan negentien gezangen van zijn hand. Eén daarvan - het pinksterlied Wij leven van de wind - stond als gezang 480 ook in Gezang en Liturgie, de voorloper van ons huidige oud-katholieke Gezangboek, waarin het tot mijn spijt niet is opgenomen. Omdat ik deze dichter vanuit mijn jeugd jaren persoonlijk kende, ben ik altijd geïnteresseerd gebleven in zijn werk. Onderstaand haast mystiek gedicht 'Brood en wijn' schreef Zijlstra voor de viering van de instelling van het avondmaal/de eucharistie op Witte Donderdag. Dat wil goede liturgie bereiken, daar mogen wij samen naar op zoek zijn.

Wietse van der Velde

Breekbaar
geef ik mij uit handen.

Weerloos
stroom ik u toe.

Neem, eet,
ik ben uw lichaam,
ik ga in u op.

Neem, drink,
ik ben uw bloed,
ik vloeï met u samen.



UIT DE PAROCHIE

Wanneer u deze parochiebrief ontvangt is het waarschijnlijk 2 november, Allerzielen. Het is de dag waarop wij onze overledenen voor Gods aangezicht gedenken, hen in zijn liefde en trouw aanbevelen. Een groep mensen in onze parochie is ook dit jaar weer bezig geweest om met inspirerende teksten, met muziek, met bloemen en symbolen mensen van binnen en buiten de parochie te helpen om vorm te geven aan het gedenken van hun doden. Ik ben dankbaar dat zij namens onze parochie daaraan zoveel creativiteit en tijd besteden, een hand uitsteken naar mensen om hen te helpen hun verdriet te verwerken.

Vorige week donderdagavond was in De Akker één van de regionale bijeenkomsten waarin het rapport over seksueel misbruik in onze kerk werd besproken. Zoals door de plaats van samenkomst wel te verwachten was, waren er velen uit onze parochie naar deze bijeenkomst gekomen. Indrukwekkend was de kwetsbare opstelling van enkele slachtoffers van misbruik in en buiten de kerk, die hun ervaringen en gevoelens met ons deelden. Er waren

kritische woorden over het dragen en nemen van verantwoordelijkheid door de kerkleiding voor gepleegd misbruik en over de cultuur binnen de kerk die het mogelijk maakte dat dit misbruik bij ons mogelijk was. Er werd ook gekeken naar de toekomst: Hoe kunnen wij als kerk de slachtoffers recht doen en hoe kunnen wij zo goed mogelijk structuren maken die in de toekomst misbruik voorkomen? Er staat ons als kerk nog veel werk te wachten. Op de komende Synode op 24 november zal het rapport zeer veel aandacht krijgen. De traditionele eucharistieviering die dag zal een ander karakter hebben dan te doen gebruikelijk en zal in het teken staan van onze verslagenheid om wat er gebeurd is. Ook niet-leden van de Synode zijn van harte welkom in deze dienst.

Van 2 tot in de loop van 6 november ben ik afwezig. Indien er een priester nodig is dan neemt pastoor Nico Schoorl (035 6838882) voor mij waar.

Hartelijke groet,
Wietse van der Velde, pastoor

ALLERZIELEN 2018
tijd om te gedenken



Oud-katholieke
St. Vituskerk
Melkpad 12
Hilversum

Even stilstaan
Een lichtje ontsteken
Een naam op een steentje
Een kaarsje
Een briefje
Een luisterend oor

ROND ALLERZIELEN IS DE KERKDEUR OPEN:
vrijdag 2 november 11.00-21.30 uur
zaterdag 3 november 13.00 - 16.00 uur

TIJD OM SAMEN TE GEDENKEN
Vrijdag 2 november 19.30 - 20.30 uur:
Woorden, beelden, gebeden, gedachten en muziek geven vorm aan onze herinneringen.

Met medewerking van:
Bob van der Linde (orgel, piano)
Wende van Nes & Zeger Verhage
(www.afscheidsmuziekmetpassie.nl)
St. Vituskoor

Welkom, om er zo maar te zijn of om mee te doen
blijf na afloop nog even zitten of drink nog iets mee.

meer info: www.stvitus.nl





SINT VITUS
aan het Melkpad

OPROEP

Het feest van Sint Maarten op zondag 11 november vieren we in de ochtendviering en einde middag met een lampionnenoptocht. Na die optocht staan grote pannen warme soep klaar voor wie zich aangemeld heeft; optochtlopers, parochianen en wie er maar zin heeft in die soep. Na die maaltijd is er weer een viermoment in de kerk. Er wordt hulp gezocht om mee te helpen met opruimen en afwassen. Zeg maar de afterparty. Wie wil helpen (fijn!), geef het even door aan Alice.

10
november

WORKSHOP
ZATERDAG 10 NOVEMBER, 14.30 UUR

SINT MAARTEN

MET SINT MAARTEN TE PAARD DOOR DE BUURT

LAMPIONNENOPTOCHT

ZONDAG 11 NOVEMBER, 17.00 UUR

11
november

JE BENT WELKOM BIJ DE OUD-KATHOLIEKE SINT VITUS
PAROCHIE AAN HET MELKPAD. HILVERSUM.OKKN.NL



HET WAS DE DEUR NATUURLIJK...



Schets originele voordeur



Oude situatie met rechts de 'kleine voordeur'



De 'gevonden' deur



De nieuwe situatie

Het zal de oplettende kerkganger niet zijn ontgaan: de pastorie heeft een andere grote voordeur. De originele deur is in de jaren 70 vervangen door een blank gelakte teakhouten deur met drie grote ruiten. Op zich was dit geen lelijke deur, maar karakterloos bij de gevel van de pastorie. Een reconstructie van de oorspronkelijke deur was niet haalbaar.

Toen kwam er een tip: ergens in een werkplaats stond een voordeur, afkomstig van een gesloopte oude villa. Deze villa was uit dezelfde tijd als ons kerkgebouw en de pastorie. Voor een prikkie heeft het kerkbestuur deze deur over kunnen nemen. Onze huisaannemer heeft deze deur aangepast aan het voordeurkozijn van de pastorie, de draairichting gewijzigd, het houtwerk, de ijzeren roosters voor de ruiten en de originele brievenbusplaat hersteld en gerestaureerd. Binnenkort wordt hij afgeschilderd in de originele roodbruine kleur van het overige houtwerk van de pastorie en wordt een passende deurgreep gemonteerd.

De kleine voordeur van de pastorie is nog wel de oude, maar is destijds onherstelbaar gewijzigd, jammer. De ruit met ijzeren rooster is toen vervangen door een lelijke grote plaat fout glas. Jammer.

Misschien komen we wel weer ergens een nieuwe oude voordeur tegen. Je weet maar nooit...

Hans Jans



KOMENDE ZONDAG, 4 NOVEMBER

10.00 uur: Eucharistieviering

Zondag van de zeven broeders

Voorganger: priester Richard Vroom

Eerste lezing: Job 19, 23-27a door Susan van Daal

Tweede lezing: Hebrëen 7, 23-28 door Marijke Schoorl

Evangelie: Marcus 12, 18-27

Voorbeden: nog onbekend

Extra collecte: Unie van Utrecht



AANBEVELING EXTRA COLLECTE

De inzet van de Unie van Utrecht dient de zichtbare eenheid van de christelijke kerken. Voor dit belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte op 4 november.

OPBRENGST COLLECTE

Met dank aan de gevers, ook degenen die via de bank doneerden: De extra collecte op zondag 7 oktober met als bestemming ontwikkelingssamenwerking bracht € 26,50 op. De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen in oktober - met als bestemming de eigen parochie - is bij elkaar € 275,57. Heeft u een collecte gemist of wilt u wat extra geven? Het bankrekeningnummer van de kerk is: NL45 INGB 0658444522 ten name van het OK Kerkbestuur, Hilversum. Graag met vermelding waarvoor de gift bestemd is.

AGENDA:

Zaterdag 3 november:	13.00 u.	Open kerk
Zondag 4 november:	10.00 u.	Eucharistieviering
Woensdag 7 november:	09.45 u.	Gesproken viering
Woensdag 7 november:	10.30 u.	Open kerk voor gesprek en gebed
Woensdag 7 november:	20.00 u.	Koorrepetitie
Donderdag 8 november:	20.00 u.	Gemeentevergadering

EN ALVAST:

Zaterdag 10 november:	14.30 u.	Workshop Sint Maarten
Zaterdag 10 november:	19.30 u.	Kaarten in De Akker
Zondag 11 november:	11.30 u.	Catechese
Zondag 11 november:	17.00 u.	Sint Maarten optocht
Zondag 11 november:	18.30 u.	Aan Tafel en Meer*
Zondag 18 november:	10.00 u.	Eucharistieviering met preek van de leek
Zondag 18 november:	11.45 u.	Rozen, Rumbonen en Rode Wijn
Maandag 19 november:	19.30 u.	Gespreksgroep Hoe weet je dat nou? Almere
Dinsdag 20 november:	14.00 u.	Gespreksgroep Hoe weet je dat nou? Hilversum

* Graag opgeven voor de maaltijd vóór vrijdag 9 november, 17.00 via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl

COLOFON:

Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van Maaren, Marieus Mulder, Dio van Maaren. Redactieadres: redactie@stvitus.nl. Kopsluiting: 7 november 2018, 12:00 uur.



SINT VITUS
aan het Melkpad

EXPOSITIE 83

REGENBOOGKERK

Hilversum, hoek Koningsstraat / Nassaulaan

4 november 2018 – 8 januari 2019

Juke Hudig pastel-tekeningen



"Dragen en gedragen worden"

Ina Snaterse iconen



Moeder Gods van de aankondiging

Openingstijden: zondag na de kerkdienst, van 11:15 tot 12:15
dinsdag van 10:00 tot 12:00